

## Vrijheid, Veiligheid en Vleugels.

### Psalm 91: 1,4

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,  
overnacht in de schaduw van de Almachtige.

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u,  
en onder zijn vleugelen vind jij een toevlucht;  
zijn trouw is schild en pantser.

Deze week herdachten we op 4 mei de gevallen en vermoorden in de WOII. Op 5 mei vierden we dat we onze vrijheid terugkregen. Wat was het toen een enorm feest: het terugkrijgen van *vrijheid en veiligheid*!! 5 jaar lang leefden we onder de machtige *vleugels* van de Duitse Adelaar die ons overheerste. In de loop van die 5 jaar werden onze vrijheden steeds verder ingeperkt, en werden onze Joodse landgenoten afgevoerd naar vernietigingskampen. In de laatste hongervinter stierven duizenden landgenoten *onder de vleugels* van de bezetter.

Vandaag leven we in het corona-tijdperk. Onze vrijheid werd beperkt, maar gelukkig op een andere manier. We kiezen er als bevolking in overgrote meerderheid zelf voor om onze bewegingsvrijheid in te perken, ter bescherming van de veiligheid van ouderen en kwetsbaren in ons midden.

In WOII toen en in de coronatijd nu, ging en gaat het over onze *aardse* vrijheid, die zo ontzettend belangrijk is om goed te kunnen leven hier op aarde.

Hoeveel groter is onze Hemelse Bevrijding, die God de Vader ons zond uit de hemel, door zijn eigen Zoon Jezus naar onze aarde te zenden! In Hem hebben we een vrijheid gekregen die niet alleen aards en tijdelijk is, maar ook voor eeuwig en altijd!!

Daarover spreken de genoemde verzen uit Psalm 91. Dit is de 2<sup>e</sup> psalm van het 4<sup>e</sup> boek van de psalmen, dat aan Mozes wordt toegeschreven. Mozes moest de tabernakel bouwen, de tent van de samenkomst van God met de mens en de mensen in vrede met elkaar. Door de offerdienst kon God dicht bij de mensen komen om hen met zijn Woord (Bijbel) en Geest te beschermen en te leiden. Dat was de weg naar Ware Vrijheid en Veiligheid.

Dat is wat **onze Grote Bevrijder Jezus** gedaan heeft door zijn offer aan het kruis, en door zijn dood en Opstanding! **In Hem heeft God zich over ons ontfermd, heeft God zijn vleugels over ons uitgespreid: alleen door daar onde te schuilen ervaar je ware Vrijheid en Veiligheid!!** Hij lette op ons, en droeg zorg voor ons. Zo mogen wij letten op- en zorgdragen voor elkaar.

Juist ook in de tijd waarin we nu leven. Samen schuilen onder de vleugels van de Allerhoogste! Daarvan getuigen!

Wim Nieuwenhuis