

### WAAROM?

Door de eeuwen heen zijn de verhoudingen tussen Joden en Christenen scheefgegroeid. Met name Christenen hebben zich Jezus toegeëigend, terwijl hij in feite een Jood is, die midden in de eigen Joodse Traditie van zijn tijd stond. Als het om Jezus gaat staan Christenen hierdoor vaak negatief tegenover Joden, wat in de loop der geschiedenis dramatische gevolgen heeft gehad voor de Joden. Ondanks de Holocaust, is het antisemitisch sentiment onder de volken buiten Israël nooit weggeweest en nu weer springlevend!

Alle reden om de Joodse Traditie uit Jezus tijd te besturen en te onderzoeken. Dit om in de oude bronnen die Joden en Christenen eens verbonden, bruggen van verbinding te vinden naar elkaar van respect en begrip. Deze bruggen hangen nauw samen met het Messiaanse besef dat onder de Joden al nadrukkelijk leefde in de laatste eeuwen vóór Christus (BCE) en die we terugvinden in de oude Joodse Tradities. Tradities, die (nog) weinig of niet onder Christenen bekend zijn en daardoor geen fundamentele rol spelen voor hen.

### WAT?

In de Stichting **ISRAELS MESSIAS** doet Wim Nieuwenhuis (als theoloog in de oude Joodse Tradities<sup>1</sup>) met zijn team collega's, wetenschappelijk betrouwbaar onderzoek naar de oude Joodse Tradities waarbinnen Jezus leefde en waarin het Nieuwe Testament is ontstaan. Enerzijds maakt het onderzoek de door de gelovige Joodse gemeenschap verwachte Messias van Israël zichtbaar, anderzijds laat het zien hoe Jezus, de apostelen en het Nieuwe Testament in deze oude Joodse tradities geworteld, gegrond en gefundeerd zijn. Met andere woorden: Jezus wordt zijn Jood zijn teruggegeven, wat zal bijdragen aan het respect van Christenen voor het Jodendom. Het Nieuwe Testament wordt daardoor beter begrepen in relatie met het Oude Testament. Naar wij hopen zal hiermee het wederzijds begrip tussen Jodendom en Christendom ook vergroot worden.

### HOE?

De oude Joodse Traditie heeft ons als eerste De Joodse Tenach, het Oude Testament, gebracht. Dit vormt het gezamenlijke fundament onder de Joodse- en de Christelijke Traditie. Helaas zijn het verstaan en de uitleg van de Tenach (OT) in de Joodse- en Christelijke Traditie van elkaar gaan verschillen.

Er ligt een tijdspanse van vele eeuwen tussen de afsluiting van de Tenach (OT) en de wording van het Nieuwe Testament. In deze periode wordt in de oude Joodse Traditie de Tenach (OT) uitgelegd en toegepast op de "nieuwe" tijden en op de tijd en de persoon van de verwachte Messias. Oorspronkelijk werden deze Joodse tradities Mondeling doorgegeven, maar in de

---

<sup>1</sup> Wim Nieuwenhuis studeerde van 1981-1993 theologie aan de docentenopleidingen van Vrije Leergangen vd Vrije Universiteit / Hogeschool Holland (MO-A 2e graads bevoegdheid), Hogeschool Holland (MO-B 1e graads bevoegdheid; Vrije Universiteit (doctoraal Judaica/Rabbinistiek; postdoctoraal Aramese talen).

eeuwen na de verwoesting van de 2e Tempel door de Romeinen, en de verstrooiing van het Joodse volk over de wereld, werden ze op schrift gesteld.

Omdat het Nieuwe Testament is ontstaan binnen deze oude Joodse- en Messiaanse Tradities dient zij in deze context uitgelegd, begrepen en toegepast te worden . Dit gebeurt binnen de stichting Israëls Messias door:

### **Onderzoek, Onderwijs en Preken en Spreekbeurten**

1. De Tenach/ het Oude Testament wordt eerst onderzocht in de Hebreeuwse (en klein deel Aramese) grondteksten en verstaan in eigen context / tijd;
2. Daarna worden de teksten van Tenach (OT) gelezen vanuit de oude Joodse Tradities;
3. Tenslotte wordt het Nieuwe Testament onderzocht in relatie tot 1 en 2; van hieruit wordt het NT als Joods geschrift verstaan binnen de eigen oude Joodse Tradities.

**Het resultaat geeft vaak verbluffende inzichten in deze relaties, en een helder(d)e samenhang van Oude testament en Nieuwe testament.**

Het ligt in de lijn der verwachting ook promotieonderzoek(en) op te zetten in deze lijn.

### **Publiceren resultaten**

De resultaten van genoemd onderzoek, worden gepubliceerd in artikelen, boeken, studiematerialen , etc.;

**Het eerste boek dat gepubliceerd wordt, gaat over de Tien Woorden (Geboden) in zijn Messiaanse betekenis en is uiterst relevant en toepasbaar voor vandaag!**

### **Onderwijs /doceren**

Het geven van (Bijbels- en theologisch-verantwoorde) spreekbeurten in gemeenten, en onderwijs, training en coaching van predikanten/ pastores/ leraren/ studenten etc. (van alle mogelijke richtingen binnen Nederland en daarbuiten); gegadigden zullen deze nieuwe kennis tot zich nemen, bespreken, delen en in hun professie toepassen.

**Het vormen van een kenniscentrum**, ter ondersteuning van de activiteiten .

De stichting heeft haar ideeën getoetst bij collega organisaties in Nederland en Israël (Israël Bible College, Messiaanse theologische opleiding in Israel; The Bible Society in Israël, Israëls Messiaanse Bijbelgenootschap). Hieruit komen vruchtbare samenwerkingsverbanden tot stand.

De resultaten van de Stichting worden ter beschikking gesteld voor onderwijs en training van bv. betrokken stichtingen, kerken, gemeenten, kerkelijke organisaties, hogescholen en universiteiten.

**Subdoelen en werkwijze van de stichting** (methodisch);

Niet de Bijbel herschrijven maar anders leren lezen, door de Joodse Traditie (met name uit de eeuwen voor en na Christus) als verbindende schakel te betrekken bij het verstaan van Tenach (OT) en daardoor ook NT.

**Dit roept vragen op, zoals:**

- 1 Hoezo de Joodse Traditie? Moeten Christenen dan Jood(s) worden?
- 2 Jezus verzet zich in het Nieuwe Testament tegen de Joodse Traditie, toch?...
- 3 Het NT leert mij dat ik niet meer onder de wet ben, maar onder de genade
- 4 Is dit weer een nieuwe hype?

**1. *Hoezo de Joodse Traditie? Moeten Christenen dan Jood(s) worden?***

**Antw:** Nee, Christenen uit de volken naast Israël, hoeven/moeten geen Jood worden; elk heeft zijn eigen identiteit en eigen weg en traditie. De christelijke traditie is geënt op de stam/wortel van de Joodse Traditie. Daarmee vormt de vroege Joodse Traditie de oorsprong van het christelijk geloof. (Zie Rom.11:17,18)

Romeinen 11

14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en enigen uit hen behouden.

15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?

16 Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.

17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geent zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18 beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt - niet gij draagt de wortel, maar de wortel u.

19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden.

20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!

21 Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.

**2. *Jezus verzet zich in het NT tegen de Joodse Traditie, toch.... ?***

**Antw:** In het Nieuwe Testament zien we Jezus regelmatig in discussie met de schriftgeleerden en farizeeën over de uitleg en toepassing van de Thora/Oude Testament.

Jezus staat midden in de Joodse Traditie waarmee Hij bekend was, was opgegroeid en onderwezen.

Doordat wij in de christelijke kerk over het algemeen weinig tot geen kennis hebben van de Joodse Traditie uit de eeuwen rond Christus, is onze interpretatie op dit vlak in het algemeen niet adequaat.

Binnen de JT waren verschillende scholen en visies; Jezus verzet zich soms tegen bepaalde visies, tradities of uitleggingen van de Schrift. Dit wordt door christenen geïnterpreteerd als zou Jezus zich tegen de JT in het algemeen verzetten. Dat klopt echter in zoverre niet, omdat Jezus

tegelijkertijd in positieve zin zich aansluit bij andere Joodse tradities (die christenen echter veelal niet kennen!). Jezus keurt bepaalde tradities binnen het Jodendom van zijn tijd af, andere tradities steunde hij echter; daarin week Jezus niet af van de Joodse Traditie, die deze methode in het algemeen volgde.

Jezus sprak, in tegenstelling tot de verschillende opvattingen van zijn tijdgenoten, volgens de christelijke traditie *wel* met Goddelijk (canoniek) gezag (Mat.7:28-29). Jezus volgde echter wat leergezag betreft wel degelijk de orthodoxe hoofdstroom van Farizeeën en schriftgeleerden in hun opvattingen. Hij beval het volk dan ook hun leer te volgen (Mat.23:3a). Echter waarschuwde Jezus het volk om niet veel van het gedrag van hun leiders te volgen, omdat ze hun eigen leer niet in de praktijk brachten (Mat.23:3b-ev). Ook dit soort waarschuwingen waren binnen de Joodse Traditie niet ongewoon (zie Talmoed).

### **3. *Het NT leert mij dat ik niet meer onder de wet ben, maar onder de genade***

**Antw: 3a** Zodra God Zich aan de mens laat zien, is er Evangelie! (betekent: *goede boodschap*)

Vanaf de Schepping, na de zondeval, bij de roeping van Abraham, de uittocht uit Egypte, het geven van de Thora op Sinai, de terugkeer uit ballingschap - is er verkondiging van het Evangelie: dat God een reddende God is. Het zijn prototypische gebeurtenissen van uitredding en redding waar God mensen uitleidt, verwijzend naar de Messias (ook aldus Joodse Traditie).

Jesaja 52:7 gebruikt bv het woord 'evangelie', hetgeen veelal wordt vertaald als 'goede boodschap'<sup>2</sup>. Het OT zelf doet zich immers aan ons kennen als evangelie. (Jes.61:1).

Wat het uitwerkt is verlossing, uitredding en heil door het Licht van de wereld; Jes. 62:1 (*Jatsa en Jesjoeata*), vergelijk ook Ex. 20:1).

Ook het NT spreekt over de Tora/OT als evangelie bv Romeinen<sup>3</sup>, Galaten<sup>4</sup>, Hebréeën<sup>5</sup>, 1Petrus<sup>6</sup>. Het evangelie van God is net als God immers eeuwig: Openbaring 14:6.

Het gedeelte dat over het *oordeel* van de wet spreekt is juist het meest zichtbaar in het NT; nl door het lijden en sterven van Jezus de Messias. En het eerste 'teken' in de Nieuw Testamentische gemeente was het dodelijk, doch rechtvaardig oordeel over Ananias en Saffira (Hndl.5:1-9). Ook het boek Openbaring staat vol van toekomstig rechtvaardig 'oordeel'.

---

<sup>2</sup> 7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap/evangelie brengt, die heil/Jesjoea verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning/regeert. Jes.52:7

<sup>3</sup> Rom.10:15-16 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. 16 Maar niet allen hebben aan **het evangelie** gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?

<sup>4</sup> Galaten 3:8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft **tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd**: In u zullen alle volken gezegend worden.; zie ook Efeziërs 6:19; 2Tim.1:8-10;

<sup>5</sup> Hebr.4:2 Want ook ons is **het evangelie verkondigd evenals hun** (oude Israël); Hebr 4:6-7 Aangezien nog te wachten is, dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en **zij, die het evangelie eerst ontvangen hebben**, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, 7 stelt Hij wederom een dag vast, heden, als Hij door David na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet.

<sup>6</sup> 1Petrus1:10-12 Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst **de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben**, 11 terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd **de Geest van Christus in hen doelde**, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. 12 Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, **u het evangelie hebben gebracht**, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan; vgl ook 1Petrus 2:24-25;

**Antw: 3b** Thora (letterlijk vertaald: onderwijzing) wordt in de Bijbel benoemd als liefde, genade, redding en evangelie (Ps.71:1-3; Ps.119). Als de Bijbel breed (OT en NT) spreekt over oordeel, dan gaat dit over een rechtvaardig oordeel door oorzaak en gevolg en/of beloning en consequentie.

In het christelijk spraakgebruik is de gewoonte ingesleten om een tegenstelling te creëren tussen Tenach/OT als wet (oordeel) versus NT als genade (verlossing/redding). Voorgaande maakt duidelijk dat dit aantoonbaar niet juist is. Bovendien is volgens de hele Bijbel de tegenpool van wet niet genade maar Thora-loosheid/wetteloosheid. De valkuil van deze visie is dat zij wetteloosheid veroorzaakt en uiteindelijk het tegendeel bereikt van wat zij wil! Daar heeft de geschiedenis in het handelen van de christelijke kerk t.a.v. de Joden tal van voorbeelden van opgeleverd.

**Tenach/OT en NT vormen een onlosmakelijk geheel van evangelie (liefde, redding, genade) en rechtvaardig oordeel.**

#### ***4. Is dit weer een nieuwe hype?***

**Antw:** Tal van deze aspecten zullen later uitgewerkt en onderbouwd worden in artikelen, boeken, onderwijs, etc.

Daaruit zal blijken dat dit geen nieuwe hype is maar een fundamenteel veranderend inzicht in omgang met de Bijbel en dat het telkens blijkt te kloppen.