



Stichting Israëls Messias

Nieuwsbrief

Derde jaargang, nr. 6 – december 2021

“Niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt u” Rom 11:18b

VOORSTELRONDJE

Vandaag: *Wim van de Wijden*, Video- en beeld-ondersteuning StIM.

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Wim van der Wijden, 66 jaar, getrouwd met mijn lief-tallige Willeke. Samen hebben we vier kinderen en drie kleinkinderen. Lief en leed hebben we samen meegemaakt en we zijn na achtendertig jaar nog steeds de beste maatjes!

Mijn hobby met video's maken in HD kwaliteit is een beetje begonnen tijdens onze 25 jarige huwelijksreis naar Canada. Niet bijzonder, maar terugkijkend is de video van de reis toch bijzonder mooi geworden. Door de jaren heen is dit verder ontwikkeld en heb ik in de gemeente waar ik kerk, elke zondag de dienst opgenomen. Dit is uitgegroeid tot wat je noemt een dure hobby omdat je niet alleen een camera gebruikt, maar ook de computer moet geschikt zijn om de programma's voor video-bewerking te draaien.



Nog leuker is dat ik al jaren liefde voor Israël koester. Samen met de stichting (Israëls Messias), waar ik de video's voor mag maken, zijn we in 2019 naar Israël geweest en hebben daar diverse video's opgenomen. Hier hebben we veel geleerd van Wim Nieuwenhuis, de leider van de groep, die uitleg gaf over de geschiedenis van Israël en de plaats van Jezus daarin. Dit is allemaal op proef vastgelegd op video. Deze opnames hebben degelijke informatie over de cultuur en Bijbelse historie. Ik hoop met mijn videowerk de stichting te ondersteunen.

Vriendelijke groet, Wim van de Wijden



Kerst en de geboorte van de *Buurman* Wim Nieuwenhuis 15 dec 2021

U vraagt zich wellicht af, wat heeft de geboorte van de Buurman met Kerst, de geboorte van Jezus te



Het **Woord van God** in de geboorte grot

maken? Bijbels gezien toch niks?! Ik moet u teleurstellen en tegelijk verblijden. Het heeft er Bijbels gezien ALLES mee te maken. Hoe dan, wat dan, hoor ik u denken? Ik zal het u uitleggen 😊 . In het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1: 14 en 7, lezen we:

14 “ Het **Woord is vlees geworden** en het heeft **onder ons gewoond** en wij hebben **zijn heerlijkheid aanschouwd**, een heerlijkheid als **van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.**”

7 “Johannes kwam als getuige **om van het licht te getuigen ...**”,
opdat allen door Hem geloven zouden.

Johannes zegt dus dat Jezus door zijn geboorte **onder ons is komen wonen**. Voor de uitdrukking **wonen onder ons**, gebruikt Johannes het Griekse woord Skènó-oo (σκηνώω), met de medeklinker-stam SKN . De Joodse Johannes refereert hier aan het Hebreeuwse-(OT-) en Aramese-(Jezus volkstaal) woord: SKN (שִׁכַּן). Dit woord, uitgesproken als *SjaChan*, speelt een hoofdrol in de Godsopenbaring op de Sinaï, waarin **God gaat wonen onder, dat is, temidden van Zijn volk**. Zo lezen we in Exodus 40 vers 1-3:

*“De Here sprak tot Mozes:
Op de **eerste dag** van de **eerste maand** zult gij de **Tabernakel**, de **tent der samenkomst**, oprichten. Gij zult **daarin de ark der getuigenis** plaatsen en gij zult **de ark door het voorhangsel aan het oog onttrekken.**”*



God woont met **Zijn Woord** onder Zijn volk.

De woning, de Tabernakel-tent waar God in woont onder Zijn volk, heet dan ook de **MiSKaN**. God is daarop aanwezig in de wolkkolom van Zijn Heerlijkheid. En centraal in het Heilige der heilige, met de ark met daarin de persoonlijk geschreven samenvatting van **Zijn WOORD** waarin Hij van Zichzelf getuigt (de 10 Woorden /'geboden'). In de Joodse Traditie wordt de (zichtbare) Heerlijkheid van God op aarde benoemd als de “SjeChiNa”. In het Nieuwe Testament wordt deze uitdrukking zowel gebruikt voor Jezus (vleesgeworden WOORD van God), als de Heilige Geest (Ruach HaKadosj). In de Tabernakel was God onzichtbaar aanwezig in Zijn Woord, kijken in de ark was dodelijk! Bij de geboorte van Jezus als mens, Gods vlees geworden WOORD, wordt de fysiek onzichtbare en verborgen belofte zichtbaar.

De Tabernakel maakt plaats voor een huis-grot. De heilige ark van het getuigenis, maakt plaats voor een aardse kribbe. Dichter bij mens(heid) en dier (OT symbool voor al het scheppingsleven, Hai) kon Hij niet komen! Kwetsbaarder kon Hij niet worden om Gods Heerlijkheid en Liefde aan ons te openbaren! Vol van genade en waarheid!!

Gods Messiaanse Reddingsplan. De oprichting van de Tabernakel, toen God kwam wonen onder Zijn volk, was op de **eerste dag** van de **eerste maand**, dat is op de Bijbelse Nieuwjaarsdag. De eerste dag van de maand is het Bijbels-Joodse feest van de *Nieuwe Maan* (Rosj Chodesj). De maan komt



opnieuw op (wordt geboren) om het licht van de zon in de duisternis van de wereld te laten schijnen.

In de Joodse Traditie is het dan ook een feest dat duidt op de Messias van Israël! De eerste maand (Nisan) is het beeld van de redding van God uit de slavernij en het offer van het Paaslam. In de Joodse Traditie komt de Messias met Pasen (om te verlossen)!

Dus de oprichting van de Tabernakel, Gods wonen onder Zijn volk, op de eerste dag van de eerste maand is de nieuwe start van Gods messiaanse Reddingsplan om Zijn Licht in de duisternis te brengen!

Met de geboorte van Jezus is deze stap concreet zichtbaar vervuld, en treedt een nieuwe tijd in Gods verlossingsplan in : de Messiaanse eindtijd (1 Petrus 1:20).

Tot slot **de** Buurman en **onze** buurman.

God is in *Jezus onder ons komen wonen (SKN)*. In het Hebreeuws en het Aramees heeft deze **grondstam van SjaChan** een rijke 'familie' aan betekenissen. We laten even de hoofdlijn zien, die alle betekenissen met God de Vader en Jezus zijn Zoon te maken heeft:

- wonen onder / wonen temidden (tijdelijk op een plaats, of ongestoord op een vaste plaats)
- een tent-woning (hier MiSKaN = Tabernakel tent)
- SjeChiNa (Gods heerlijke aanwezigheid, heiligheid; NT in de Messias en/of de Heilige Geest)
- plaatsing, nabijheid, present, aanwezig zijn (zich settelen / nestelen / zitten)
- omgeving, buurt (met een buurtgemeenschap)
- **vriendelijke buurman, naaste, nabuurschap ('naoberschap'), zorg voor je naaste**
- overtuigen / getuigen
- rust, rusten; doorgaan
- vrede, tevrede stellen

Al deze aspecten zijn met de geboorte van Jezus in vervulling gegaan! Hij is het vleesgeworden Woord en de Heerlijkheid van God op aarde, heeft onder ons gewoond (getabernakeld, in een lichamelijke tent gewoond). Hij kwam redding, rust en vrede op aarde brengen en tot in eeuwigheid. Volwassen geworden toonde Hij de Heerlijkheid van de Vader in wonderen en tekenen. Hij getuigde van Zijn Vader. In zijn lijden, sterven en opstanding nam Hij de zorg voor zijn naaste op zich als geen ander. Zo is Hij onze **Naaste-Buurman** geworden. Hij vertegenwoordigt nu al onze naasten, waarvoor wij zorg mogen dragen (Mat. 25:31-40).

Hij heeft ons naast en onder onze naaste burens geplaatst, om te getuigen van Gods vredesplan door Hem. Na Zijn hemelvaart zond Hij de Heilige Geest, Gods SjeChiNa op aarde. De Heilige Geest alleen, kan overtuigen van zonde en gerechtigheid. Dit, als wij bereid zijn het getuigenis van onze grote Buurman niet voor onszelf te houden, maar te delen met onze burens! Hem verwachten wij als Hij opnieuw op de nieuwe aarde komt wonen en wij met Hem (Openb.21:3).



##

En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen:

“ Zie, de tent [SKN] van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn... .”

##

In Openbaring 21: 22 ev, lezen we dat *de oude aardse Tempel* (ναός – Naós), die dienst deed ter verzoening tussen God en mensen, niet meer gezien zal worden in het nieuwe Jeruzalem. Want **de Here God, de Almachtige, is haar tempel** (Naós), **en het Lam**. Hun troon zal voor eeuwig staan in Jeruzalem (Openb.22:1). En er zal niets onreins meer zijn ter verzoening. De afgebeelde neerdalende **hemelse tempel** staat symbool voor Gods woning onder de volken (Openb.21:3), omdat de Here God als tempel niet afgebeeld kan worden (Artist impression Alex Levin Jerusalem).

Voortgang van het werk (in corona-tijd)

Het jaar 2021 startte toch weer in een coronagolf. In de meeste gemeentes gingen de spreekbeurten op zondagochtend (weer) op livestream verder. Maar enkele gemeentes die hierover niet de beschikking hadden stopten de diensten, waardoor onze spreekbeurten vervielen. De groepsonderwijs-avonden vervielen het eerste deel van het jaar allemaal. Maar na de zomer kwam alles weer vol op gang (om de schade wat in te halen). Bijzondere aandacht was er voor het onderwijs over de Joods Bijbelse najaarsfeesten: Feest van de Bazuinen, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest.





Drs. ing. Wim Nieuwenhuis 27 oktober 2021

Op 27 oktober mocht Wim Nieuwenhuis een livestream bij Christenen voor Israël verzorgen. Het thema was: “ **Jezus en de Water-ceremonie op het Loofhuttenfeest** (Johannes 7:37-41)”, *verklaard en begrepen vanuit de Joodse (Farizese) Traditie*. Wat er precies gebeurde op die belangrijkste dag van het Loofhuttenfeest, wordt belicht vanuit de bronnen van de vroege Joodse Traditie. **Zo komt op dit voor Jezus uiterst belangrijke moment, Zijn grootheid tot leven!**

Een presentatie met prachtig beeldmateriaal en interessante ontdekkingen. Voor wie het (nog eens) wil bekijken, hieronder staat de internet-link van Christenen voor Israël met de presentatie:

<https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/livestream-met-wim-nieuwenhuis-over-jezus-en-de-waterceremonie-op-het-loofhuttenfeest>

(of op Google intypen: christenen voor Israël Wim Nieuwenhuis)

Op maandag 20 december 19:30 zal Wim Nieuwenhuis een ‘ *livestream Christenen voor Israël* ’ verzorgen met als onderwerp:

“ **De Boom des Levens, in de Hele Bijbel**”,
Gods Eeuwige Messiaanse Reddingsplan.



Op 1 oktober gaf Wim een presentatie voor theologen die betrokken zijn bij het (messiaanse) werk voor gemeenten en andere projecten in Israël. In de presentatie zette hij het gedachtegoed en de werkwijze van Stichting Israëls Messias uiteen. We werken eraan om deze inhoud ook voor andere belangstellenden toegankelijk te maken. Als het zover is, krijgt u van ons bericht.

ISRAËLREIS voorjaar 2022 ??



Zowel Israël als Nederland zijn weer in de ban van een nieuwe variant van het coronavirus. Israël heeft besloten (2^e week december) een volledig reisverbod voor toeristen in te voeren. Zelfs Israëliërs die terugkeren naar hun land moeten in quarantaine. Het lijkt opnieuw niet reëel om met enige zekerheid onze Israëlreis voorjaar 2022 door te laten gaan. Waarschijnlijk zullen we ons bezoek wat verder in het jaar 2022 moeten plannen.

Medio januari komend jaar zullen we definitief beslissen. Bericht volgt.

2021, een bijzonder jaar persoonlijk

Het jaar dat we afronden was voor mij (Wim N.), ons gezin en onze familie een bijzonder jaar. En dat niet alleen, zoals voor ons allemaal, vanwege de coronapandemie. Na de jaarwisseling 2020-2021 werd mijn vrouw Els steeds zieker. Na bijna een half jaar bleek uit onderzoek dat ze ernstig nierfalen



had en werd ze voor bijna drie weken opgenomen in het ziekenhuis. De **H** van Hospitaal bleek ook van HALT te zijn. Diverse onderzoeken volgden. Uiteindelijk werd gedacht aan een auto-immuun ziekte als oorzaak (het lichaam valt het eigen afweersysteem aan). De behandeling die volgde, hebben de nieren gered. Maar de onzekerheid voor de toekomst is (nog) niet weggenomen. Wat is het dan een voorrecht om steun om ons heen te mogen ervaren en bovenal Hulp van de Alomtegenwoordige!

Eind 2020 ben ik (Wim N.) **gestopt met het (parttime) predikant-voorgangerschap** van de



Evangeliegemeente Castricum. Het afscheid moest wegens corona enkele malen verzet worden, maar gelukkig kon het uiteindelijk op zondag 17 oktober 2021

doorgang vinden. Het werd een prachtige afscheidsdienst, waarin mijn roeping voor Israël duidelijk aan het licht werd gebracht en gewaardeerd! Een speciale Israël hoek was gemaakt om dit alles uit te beelden!



Dit betekent dat ik nu de tijd en focus van mijn werk primair kan richten op Israëls Messias 😊!

Dank voor uw steun

Wij willen u, ondersteuners van de Stichting, nadrukkelijk bedanken voor uw praktische-, morele-, geestelijke- en/of financiële ondersteuning!! Zo kunnen we doorbouwen om ons steentje bij te dragen aan het komende Vrederijk van de Messias van Israël!

Voor wie het op zijn/haar hart heeft om ons werk te steunen, - u kunt een gift overmaken. De benodigde info vindt u hieronder, of op de homepage van de website ([Israëls Messias](#)).

Gezegende kerstdagen en voorspoedig 2022 / nieuwjaar

Ineke van den Beukel, voorzitter, docent, spreker
Peter Glim, secretaris, penningmeester, spreker
Gerben Heine, financieel adviseur
Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur, spreker





Niet jij draagt de wortel, maar de wortel draagt u; Rom 11:8b

Contact: Wim Nieuwenhuis
nieuwewj@gmail.com

Stichting ISRAELS MESSIAS
Grote Sloot 169
1752JK St Maartensbrug

Donaties op rekening
NL44 RABO 0323 0188 66



www.israelsmessias.nl

St Israëls Messias

