



Een Messiaanse roeping: "Mijn leven bevindt zich tussen kerk en synagoge"

05-10-2017 door Jeffrey Schipper



Het CGI ondersteunt Joods Messiaanse gemeenten in Israël met gebed en financiën en maakt christelijke gemeenten in Nederland bekend met haar Joodse wortels.

Steun de Messiaanse beweging in Israël!

Dit artikel is je cadeau gedaan door CIP+ lid Jeffrey Schipper

“Omdat christenen de Bijbel vanuit een christelijke theologie lezen, wordt er het nodige over het hoofd gezien,” zegt Wim Nieuwenhuis. Als voorzitter van het bestuur van **Stichting Comité Gemeentehulp Israël (CGI)** bouwt hij bruggen tussen joden en gelovigen uit de heidenen (christenen, red.). Nieuwenhuis vertelt over zijn roeping, Israëlliefde en het gevaar van wetticisme.

Hoe is je liefde voor Israël tot stand gekomen?

“Ik ben geboren in 1955. Niet lang daarvoor werd de grote synagoge van Deventer overgenomen door een christelijk gereformeerde kerk. Daar ben ik gedoopt en opgegroeid. Op de plek waar de Thora-rollen stonden, verscheen een preekstoel maar buiten bovenop de voorgevel bleven de twee stenen tafelen met de tien geboden staan. Dat heb ik altijd als heel bijzonder ervaren omdat het mijn roeping symboliseert. In 1981 ontving ik namelijk de roeping om theologie te studeren. Dat deed ik in eerste instantie uit gehoorzaamheid. Maar een jaar later werd mijn hart geraakt tijdens een bidstond. Een voorganger riep mij op om te bidden voor Israël. Vanaf dat moment is mijn liefde voor Israël tot bloei gekomen. Inmiddels onderzoek ik al meer dan 30 jaar de Joodse traditie.”

Sinds 2015 ben je voorzitter van het bestuur van Stichting Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Wat houdt je werk in?

“Als stichting steunen we Messiaans-Joodse gemeenten in Israël. Ook maken we christenen in Nederland bekend met deze gemeentes en de joodse wortels van ons geloof. Als voorzitter van het bestuur zet ik me in voor het actualiseren van de visie van onze stichting. Een van de punten die eerder nog niet helder was, is bijvoorbeeld het feit dat niet alles wat zich ‘Messiaans’ noemt koosjer is. Je kunt er niet bij iedere Messiaanse gemeente vanuit gaan dat Jezus er wordt gediend als enige en ware Messias. En als Jezus niet wordt gediend als Zoon van God, haak ik af. Sommige groepen noemen zich Messiaans, maar ontkennen bijvoorbeeld dat Israël het volk van God is. Sterker nog, in extreme gevallen wordt Jezus een Palestijn genoemd.”

"Orthodoxe en

Messiaanse Joden willen

graag met ons praten.

Maar onderling lijken deze twee groepen wel

aartsvijanden van elkaar te zijn."

Wat is je opgevallen tijdens je laatste bezoek aan Israël?

“Buiten Israël ontstaan steeds meer Messiaanse gemeenten van wie de absolute meerderheid geen joodse wortels heeft. Deze gemeenten bestaan grotendeels uit zogenoemde ‘heidenen uit de volkeren’ die tot geloof zijn gekomen. Men constateert dat deze gelovigen zich soms verplicht voelen om een soort joodse identiteit aan te nemen. Dit houdt in: het vieren van de joodse/bijbelse feesten, het houden van de sabbat en/of het zich laten besnijden.”

Wim legt uit waarom deze ontwikkeling Messiaanse kerkleiders in Israël zorgen baart. “Deze gelovigen plaatsen zich in hun ogen onder de wet. En dat is niet de boodschap van het evangelie. Het Nieuwe Testament geeft duidelijk aan dat wie in Christus is zich niet aan de letterlijke geboden moet houden. De sabbat is een door God ingesteld principe, maar de eerste rust is te vinden in de Heer zelf. Door in Hem te geloven is het in het leven van een christen zeven dagen sabbat. Het is heel wijs om daarnaast één dag in de week niet te werken en die tijd aan God en elkaar te besteden. Maar het is sinds de komst van Jezus voor ons geen verplichting deze rustdag op zaterdag te vieren.



Messiaanse leiders in Israël vergelijken deze ontwikkeling vaak met een glijbaan. Wie zijn of haar identiteit door wetticisme laat bepalen glijdt steeds verder weg bij de boodschap van Jezus. Bovendien komt er vaak hoogmoed om de hoek kijken. ‘Omdat wij de joodse gebruiken hanteren, zijn we betere christenen.’ Men zegt niet voor niets: ‘hoogmoed komt voor de val.’ Ondertussen vergeet men dat ze joden geen plezier doen door hun identiteit over te nemen. Stel je toch eens voor dat een groep Amerikanen besluit om als Volendamers door het leven te gaan. Dat zou toch vreemd zijn?”

**"Omdat christenen de Bijbel
vanuit een christelijke theologie
lezen, wordt er het nodige
over het hoofd gezien."**

Hoe breng je je liefde voor Israël in praktijk?

“Zo’n dertig jaar (s)preek ik vanuit de oude joodse traditie. Het Oude Testament is vele eeuwen voor Christus geschreven. Vanuit de joodse traditie wordt heel goed uitgelegd hoe we deze Bijbelteksten zouden moeten interpreteren. Het mooie is: in die uitleg schuilt een diepe Messiasverwachting. Met name via de Joodse geschriften uit de tijd van Jezus en het Nieuwe Testament, breng ik het Oude Testament in relatie met het Nieuwe Testament. Zo bouw ik een brug tussen Joden en gelovigen uit de heidenen. Sommige Joden zien alleen niet dat het een vooruitwijzing is naar Jezus.”

Op het Joodse nieuwjaar, Rosj HaSjana (22september jl.), heeft Wim met enkele collega’s de interkerkelijke stichting ISRAELS MESSIAS opgericht. “Ons doel is dat we onze studies vanuit de Joodse tradities uitbouwen en doorgeven aan christenen en Joden. In evangelische kringen leeft bijvoorbeeld de gedachte dat de wet er niet meer toe doet. Maar dat ligt toch echt heel veel genuanceerder. We maken onderwijsmaterialen waarin hierover uitleg wordt gegeven. Omdat christenen de Bijbel vanuit een christelijke theologie lezen, wordt er het nodige over het hoofd gezien.

Mijn verlangen is dat ons werk er ook toe zal bijdragen om de tegenstelling tussen Messiaanse en Orthodoxe joden In Israël en daarbuiten weg te nemen. Orthodoxe en Messiaanse Joden willen graag met ons praten. Maar onderling lijken deze twee groepen wel aartsvijanden van elkaar te zijn. Alsof je spreekt over water en vuur. Met ons onderwijs hopen we dat het onderling begrip en gesprek worden gestimuleerd. Vandaar dat ik wel eens zeg: mijn leven bevindt zich tussen kerk en synagoge.”

Lees hier meer over het werk van CGI-Holland. Voor concrete vragen over bovenstaande of belangstelling voor verdere ontwikkelingen kunt u een e-mail sturen naar Wim Nieuwenhuis.

AddThis Sharing Buttons

Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to
WhatsAppWhatsApp