



Stichting Israëls Messias

Nieuwsbrief

Eerste jaargang, nr.1 Januari 2019

Niet gij draagt de wortel, maar
de wortel draagt u; Rom 11:8b

Geachte lezer, beste betrokkene,

Allereerst willen wij u als Stichting Israëls Messias (StIM) een zegenrijk jaar toewensen! Wij zijn heel dankbaar als we terugblikken op het afgelopen, eerste volle jaar van de Stichting, waarbij wij allerlei ondersteuning ontvingen in de vorm van gebeden, giften, nieuwsgierige vragen, reacties en aanmoedigingen.

Ook u hebt daarin uw steentje bijgedragen, waarvoor we je/jullie heel hartelijk willen bedanken!

Terugblik en achtergronden

Het achterliggende jaar 2018 was voor ons een heel gezegend en bijzonder jaar. Nadat Wim Nieuwenhuis decennia lang vooral alléén bezig is geweest met het onderzoeken en onderwijzen van de oude Joodse bronnen uit de tijd van Jezus, startten we medio 2015 het huidige team om te gaan samenwerken. Dit leidde uiteindelijk herfst 2017 tot de oprichting van St. Israëls Messias, en september 2018 tot het in dienstreden van Wim bij de Stichting.

Startfase

Als jonge Stichting kwam er in de startfase heel wat op ons af om alles statutair, bestuurlijk juridisch, belastingtechnisch en financieel goed van de grond te krijgen.¹

We hebben de ANBI-status verkregen vanaf de dag van de oprichting! Hierdoor kunt u een deel van uw giften via de belasting terug krijgen.



Ineke van den Beukel, Wim Nieuwenhuis en Peter Glim

¹ Per 21 september 2017 bestond het bestuur uit drs JW (Wim) Nieuwenhuis (voorzitter), mw drs CJ (Ineke) van den Beukel (secretaris) en dhr. PHM (Peter) Glim (penningmeester). Per 1 september 2018 is Wim Nieuwenhuis teruggetreden uit het bestuur en in parttime dienst getreden bij StIM, en is Ineke van den Beukel voorzitter en Peter Glim secretaris en (tijdelijk) penningmeester. Nog deze maand mogen we de ontstane vacature in het bestuur weer opvullen met een financieel specialist, dhr Gerben Heine.

Ons doel

Het unieke van ons werk is, dat we in deze oude Joodse bronnen tal van messiaanse gedachten en verwachtingen ontdekken. Ze slaan de brug van het Oude Testament (Tenach) naar het Nieuwe Testament. We gaan Jezus en de apostelen begrijpen vanuit hun eigen Joodse traditie. Dit kan vele vooroordelen over het Jodendom wegnemen!

Dit raakt ons hart keer op keer. We zien bevestigd dat God in de Messias van Israël door alle Bijbelse tijden heen zichtbaar wordt en werkt voor Zijn volk Israël, en daardoor ook vandaag naar ons toe. Als wij zien hoe alles voor en door Hem (Israëls Messias) bestaat (Rom.11:36, Coll.1:16,17), opent zich een geweldig perspectief van vrede en verzoening voor iedereen die er naar horen wil (Coll.1:18-23). Zo kunnen we met Paulus de "Wet" (OT) , en dus de hele Bijbel, als Evangelie leren lezen!

Deze kennis en inzichten willen we met zo veel mogelijk mensen delen in spreekbeurten, onderwijs, artikelen en boeken.

Belangrijke stap voorwaarts

Met ingang van 1 september kon Wim Nieuwenhuis, initiatiefnemer van de StIM, terugtreden als voorzitter van het bestuur, om als medewerker van de stichting in dienst komen.

Wim is afgelopen zomer gestopt met zijn baan als manager bij de provincie N-Holland.

Dit om 3 dagen per week, naast zijn 1 dag per week als predikant-voorganger van de Evangelische Gemeente Castricum, zijn tijd vooral aan onderzoek, onderwijs en publicaties te kunnen besteden voor StIM.

Wij hopen van harte dat er in de nabije toekomst uitbreiding van uren kan komen, want er is ontzettend veel om in kaart te brengen om dit vruchtbaar en op maat te maken voor gemeenten, leiders, studenten en geïnteresseerden. Zodat de Messias van Israël (nog) meer tot leven komt in denken en daden van velen.

Werkzaamheden / Resultaten

In 2018 mocht Wim zo'n 25 spreekbeurten houden in diverse kerkelijke gemeenten die ons werk (zijn gaan) ondersteunen. In sommige gemeenten kon hij een reeks van onderwijsavonden verzorgen. Zo groeit de bekendheid van en het draagvlak voor ons werk, waar we heel dankbaar voor zijn!



Naast Wim gaan ook de andere teamleden, Peter Glim en ds. Ineke van den Beukel, frequent voor in diensten en kunnen ook zij in hun prediking de verrijkende inzichten verder verspreiden. In haar eigen Friese gemeente is Ineke gestart met een reeks cursusavonden over de *“De Messias van Israël in de 10 Woorden van Geluk”* (10 geboden). Dit is enthousiast ontvangen! Dit voorjaar volgt de tweede serie van vijf avonden in interkerkelijk verband.

Artikelen en interviews

In september 2016 mochten we in bladen van Christenen voor Israël, twee artikelen publiceren over *“Het visioen van Gabriel”*, een gevonden steen uit de tijd voor Christus bediening en de vroege kerk. De steen bevat een messiaanse boodschap. Het betreft een populair en een theologisch/wetenschappelijk artikel.

Daarnaast mocht Wim afgelopen jaar enkele interviews geven over het werk en de achtergronden van de Stichting, voor artikelen in dagbladen (regionaal en landelijk) en aan een christelijke internet nieuws-site. Op het uitstekende artikel in het landelijke Reformatorisch Dagblad, zijn meerdere reacties gekomen, waaronder een dominee die werkt aan een promotie(onderzoek) en graag van ons werk en onze inzichten gebruik wil maken (1 van de doelen van de Stichting!)

Ook zo mag stap voor stap de bekendheid van ons werk groeien.

Netwerken en samenwerking

In Nederland zoeken we nauwe samenwerking met collega organisaties als Christenen voor Israël en Comité gemeentehulp Israël. Zij beschikken over belangrijke achterbannen uit tal van Reformatorische- en Evangelische Kerken. Daarnaast zoeken we ook connecties met gelijkgestemde theologen uit deze richtingen, zodat we elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Ook lopen er oriënterende gesprekken met de leiding van de VPE (Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten) over samenwerking.

In Israël hebben we goede contacten opgebouwd met de bekende internationale spreker dr. Peter Tsukahira (trainingsschool op de Karmel), het Israël College of the Bible (messiaanse universiteit), het Israëliësch Bijbelgenootschap en een messiaans Uitgeverij/Drukkerij. Allen hebben zij belangstelling voor het werk van StIM, en verzoeken ons zo snel mogelijk materialen/publicaties voor hen te vertalen naar het Engels. Zij willen dan beoordelen wat weer vertaald kan worden naar het modern Hebreeuws.

Conferenties en studiedagen

Om onze netwerken uit te breiden en op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op ons werkgebied, volgen we als bestuur ook conferenties en studiedagen.

Afgelopen maart bezochten we een meerdaagse conferentie georganiseerd door de Theologische Universiteiten Kampen en Apeldoorn i.s.m. het Centrum voor Israël-studies. Het onderwerp ging over Israël als uitdaging in onze (orthodoxe) Bijbeluitleg (Hermeneutiek). Ondanks dat we (nog) geen spreektijd kregen, komt er uitwisseling van gedachtengoed op gang. Zo spraken we tijdens deze conferentie met prof. dr. Dineke Houtman en met Vrijgemaakte prof.dr. Gert Kwakkel. Gert is Oudtestamenticus, en later in het jaar mochten we bij hem thuis nog een uitgebreid gesprek hebben, wat ons belangrijke inzichten opleverde. We konden ook met de hoofdspreker op de conferentie, rabbijn dr. Mark Kinzer spreken. Mark is president van het Messiaans Joods Instituut in Amerika, en hij ziet heel duidelijk het belang van het ons werk als StIM. Hij moedigde ons aan door te gaan!

Ook volgen we de studiedagen van het Overlegorgaan Joden En Christenen (OJEC). Zo leggen we contacten met een breed platform in Nederland en kunnen soms ook inbreng leveren vanuit onze inzichten en kennis.

Kenniscentrum

We willen als team onszelf verder ontwikkelen in kennis en inzicht om kwalitatief hoogstaand werk te kunnen leveren. Daarvoor moeten we de beschikking hebben over een fysieke- en een digitale bibliotheek met boeken en artikelen, en computerprogramma's die betrekking hebben op ons werkveld. Wim heeft hier al ruim 30 jaar aan gewerkt, maar er komen regelmatig nieuwe publicaties en programma's uit die van groot belang zijn voor ons werk. Enkele honderden(!) konden we afgelopen jaar toevoegen. Het is de bedoeling komend jaar 2019 een overzicht te maken van wat al beschikbaar is, zodat we vragers van buitenaf sneller kunnen helpen.

Ondersteuning

We zijn bijzonder dankbaar dat zowel een aantal kerkelijke gemeenten als personen en collega-organisaties het werk zijn gaan steunen. Dit gebeurt op vele manieren, door meedenken, advies, door gebed, aanmoedigingen en bemoedigingen, en het ter beschikking stellen van communicatiekanalen en -middelen. Maar de aardse werkelijkheid vraagt ook concrete financiële steun om het werk te kunnen uitvoeren. Ook hierin heeft God wonderlijk voorzien: niet te veel, niet te weinig, precies wat we tot nu toe nodig hadden. *Heel hartelijk dank voor al uw bijdragen!*

Bijzonder te vermelden is het dat we medio 2018 het recht op een stuk onroerend goed geschonken kregen. Hierdoor kunnen we vanaf 2019 gedeeltelijk een lening aangaan om de meest noodzakelijk kosten te dekken. Door het huidige niveau van giften en de toegezegde lening, konden we september jongstleden Wim parttime in dienst nemen als medewerker. We hopen dat door een geleidelijke groei van giften het werk verder kan groeien en de lening beperkt kan blijven.

2019

Het nieuwe jaar is al weer vlot gestart. Voor het kwartaalblad *Profetisch Perspectief* van Christenen voor Israël hebben we een artikel aangeleverd over de huidige messiaanse theologische ontwikkelingen in relatie tot Israël. Ook ons contact met Mark Kinzer komt daarin naar voren. Verder staan er voor het eerste kwartaal al weer diverse preekbeurten en 5 onderwijsavonden gepland en gaan we in het voorjaar verder met de cursus "*De Messias van Israël in de 10 Woorden van Geluk*" (10 geboden). Het ligt in de planning dat we dit materiaal over de Messias in de 10 Woorden, uitwerken tot ons eerste te publiceren boek.



De berg Arbel in bloei, Jezus werkgebied

In Maart organiseren we een lichte studiereis naar Israël. Begin januari hebben de deelnemers elkaar ontmoet en kennis genomen van inhoud en achtergronden bij het land en de

reisdoelen. Niet alleen met een historisch-bijbelse focus, maar ook vanuit ecologisch gezichtspunt gaan we met 21 mensen op ontdekkingsreis. Wim is tenslotte naast theoloog ook milieu- ecoloog met veel kennis van water, bodem, flora en fauna!
Wanneer het voorjaar in Israël op z'n mooist is, doorkruisen we per bus maar ook rondwandeland in Galilea, Jeruzalem, in natuurparken rond de Dode Zee en in het vroegere Samaria dit bijzondere land en ontmoeten we bijzondere mensen.



Handelingen 10 Caesarea (aan Zee) De woonplaats van de Romeinse Centurio die in een visioen de opdracht krijgt Petrus te laten komen, om het (nieuwe) Evangelie te ontvangen.

Christenen voor Israël organiseert 22 mei in Nijkerk een landelijke studie-onderwijsdag voor predikanten en voorgangers. Het ochtendprogramma wordt verzorgd door rabbijn Evers. In het middagprogramma mag Wim het onderwijs verzorgen wat weer een bijzondere kans is die geboden wordt!

Communicatie

Met deze eerste Nieuwsbrief StIM hopen we onze communicatie te verbeteren naar de groeiende achterban en onze donateurs. We hopen enkele malen paar jaar u met een nieuwsbrief van de vorderingen op de hoogte te houden.

Van meerdere kanten wordt opgemerkt dat onze website nog teleurstellend kaal is. Dat klopt, tot nu toe is slechts een eerste aanzet gemaakt, met het oog op de verplichtingen vanuit de ANBI-status.

We hopen in 2019 dan ook aan een aantrekkelijke en functionelere website te gaan werken, waarop u informatie over onze verrichtingen, een agenda en artikelen kunt vinden, ondersteund door mooie foto's (waarvan we er vele hebben). Binnenkort gaan we in gesprek met een vrijwilliger om ons te helpen hierbij. Dit vergt echter veel tijd, inzet en ook weer een financiële investering.

Mocht u het op uw hart hebben dit project financieel te ondersteunen, dan is dat zeer welkom! (zie onderaan de brief de instructies)

Tot slot

U merkt het: wij hebben er zin in!! Verwachtingsvol gaan we dit jaar verder bouwen aan de St Israëls Messias, omdat het verwijst naar onze Levende Heer en Zijn Koninkrijk. Hem te dienen vermeerderd kennis, geloof en levensvreugde.

Vrede en alle Goeds toegewenst,

Ineke van den Beukel, voorzitter

Peter Glim, secretaris, (tijdelijk)penningmeester

Wim Nieuwenhuis, onderzoeker, docent, auteur



Niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u; [Rom 11:8b](#)

Contact: Wim Nieuwenhuis
nieuwewj@gmail.com

Stichting ISRAELS MESSIAS
Grote Sloot 169
1752JK St Maartensbrug

Donaties op rekening
NL44 RABO 0323 0188 66



www.israelsmessias.nl

St Israëls Messias





Stichting Israëls Messias

Nieuwsbrief

Eerste jaargang, nr.1 Januari 2019

Niet gij draagt de wortel, maar
de wortel draagt u; Rom 11:8b



St Israëls Messias

Niet gij draagt de wortel, maar
de wortel draagt u; [Rom 11:8b](#)

Contact: Wim Nieuwenhuis
nieuwewjw@gmail.com

Stichting ISRAELS MESSIAS
Grote Sloot 169
1752JK St Maartensbrug

Donaties op rekening
NL44 RABO 0323 0188 66



www.israelsmessias.nl

